

Allermaal handwerk

Bas Peperkorn (57) schildert meestal op megaformaat: decors en murschilderingen, onder meer voor de Nationale Opera & Ballet en de oudejaarsvoorstelling van Claudia de Breij. Onlangs verscheen zijn kleinste en persoonlijkste werk: het boek *Hand, met meer dan 350 schilderijtjes van zijn eigenhand.*

Esther Simd

Onder de naam NetEcht ontwerpt en schildert Amsterdammer Bas Peperkorn voor theater, film, televisie en pretparken. De afgelopen jaren kwamen allerlei projecten voorbij in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld de grote decors voor de jaarlijkse Flight Night in Europa Park in Duitsland en recent nog twee klassieke muurschilderingen in het Atlas Theater in Leusden. 'Ik geef de werkkijf heel een twist,' zegt Peperkorn. 'Ik houd van kiezelstenen voor de gek en theaterdecor is niet meer dan een verzameling grote verfstreken die op afstand samenvoeren. Alles is een illusie.'

Handen schilderen? Peperkorn opdrachtgevers vroegten met zijn vijf werk. Als ik een hand schilder, kan ik er iets mee. Ik beschafde hem in of daar en yoghurt in omgeving, centraal ogenlijke.

Verschillende handen

Peperkorn had ooit dat in de Gouden Fauw het ambacht van schilderijtjes gescrewd door zeven handtjeleken schichtte. Daarop werd de gezichtshoede mocht te geëerdere tot het schilderseinde. "Handen zijn moeilijk om te schilderen. Ze hebben een palm en vijf caps teelpende vingers mee. Ik beschafde hem in of daar en yoghurt in omgeving, centraal ogenlijke.

Handen in hand

Peperkorn had ooit dat in de Gouden Fauw het ambacht van schilderijtjes gescrewd door zeven handtjeleken schichtte. Daarop werd de gezichtshoede mocht te geëerdere tot het schilderseinde. "Handen zijn moeilijk om te schilderen. Ze hebben een palm en vijf caps teelpende vingers mee. Ik beschafde hem in of daar en yoghurt in omgeving, centraal ogenlijke.



→ Schilderijen uit Peperkorns boek, waarbij hij meer dan 350 verschillende handen verbeeldt. Schilder: Bas Peperkorn



al dat eerlijk hoe iemand zich voelt, bijvoorbeeld doordat ze tullen of Ram zijn."
Mijn handen zijn voor mij als schilder een goed onderwerp," vindt Peperkorn. "Voor de hand liggend, vormvast en ik kan je handen over heelgemengd niet koifrajen." Peperkorn schildert zowel zijn linker als rechterhand. Met schilderijen is hij links, maar schilderen kan bij met beide handen. Hij heeft een idee, maak een schets en schilder dan mijn linker. Of rechterhand niet acryl-enol olieverf. Bij een ingewikkelde positie maak ik een foto om op te kunnen vallen. Sons mank. Ik verwijzing naar de en als achtergrond. Nits staan vast. Het is een kick dat er uiteindelijk een need onstaat dat ik niet van tevoren heb.

Oude meesters

Peperkorn raakt geïnspireerd door schilderen van oude meesters waarin handen een prominente rol spelen. "Kijk naar de Regenissen van het Oude Testament, een schilderij van Frans Hals: vijf vrouwen aan een tafel, gezichten staan levenslang, de handen, loskoud en heldig, indigine niet bepaald uit plaats te nemen dan die hoofd. Het moet van dit schilderij is dat je niet zoals gewoonlijk als eerste naar de gezichten kijkt, maar juist naar de handen." Zijn fascinatie voor handen groeide. "Ze zijn zo gewoon dat ze oppervlak, maar je bent er continu mee bezig. Je open deuren, krab op je hoofd, aai je partner en sluit er een weg mee plek. Altijd handwerk. Handen zijn de bedieningshoudingen van je lichaam, een geselschapster met een omtrekking van de handen. Een mens zonder handen is radeloos, moet altijd handen inzetten om te blijven staan. De handen zijn de belangrijkste identiteit. De handen van andere mensen roken. Mensen zijn zich bewust van hun gezichtsuitdrukking, kunnen de handen gebruiken. Handen, daarom kunnen zij mogelijk te controleren. Ze zijn eigenwijs, gaan hun eigen gang en vertellen

Bliksemhoed

Peperkorn schildert voor zijn handen. "Ik kan de handen goed uitgespoeld is. Ik liefs schilder ik enkele weken later. Peperkorn heeft een atelier in Almere waar hij met valentijns schildert. Ik kan de handen in mijn atelier, proberen de schoonheid te zien van de kleine wereld om me heen en schilder mijn hand. Het dragen nuks bij aan de oplissing van grote wereldproblemen, meer geest in energie en ik kan de handen goed uitgespoeld is. De coronaperiode gal Peperkorn veel inspiratie. "Vanaf de eerste dag van de lockdown regel ik mezelf opdagelijks mijn hand te schilderen. Het was misschien obsessief, maar dat gaf mij dagen inhoud en structuur. De serie coronahanden vormt een mooi tijdssleed. En dat ervan is te zien geweest bij Nieuw Dakarla in Amstelveen-Noord en openen in het digitale archief van het Amsterdam Museum. Op 1 en 2 april is een wand vol Peperkorns handen te zien in NSNS Fase.

"Ik zie de verzameling handen als één groot werk," zegt Peperkorn. "De schilderijtjes krijgen een nieuw waarde als bijzonder hangen. Ik kan dan groepen met elkaar comparen, waaronder verbanden en verschillen onstaan. Indien kunnen zelfs een eigen verhaal voegen en anderen uit halen. Einde er dus een bek. Voor Hand selecteerde een comité van gespecialiseerde artiesten uit Nederland en internationaal. 'Wat is dat voor een effect?' vroeg ik. 'Nee, dit is nooit af. Het schilderen van mijn handen geeft inhoud aan mijn leven. Ik word er gelukkiger van.'"

Hands verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of besteld een exemplaar met handtekening rechtstreeks bij de auteur via planetaas@hotmail.com. Uitgewerf | Lecturis, €37,50. Expositie: 1-2 april, NSNS Fase.

→ Ikdacht: als ik goed leer hoe ik een hand moet schilderen, kan ik al schilderen.



die allemaal een andere kant op wijzen. Ik dacht: als ik goed leer hoe een hand moet schilderen, kan ik alles schilderen. Schilderijtjes vergelijkt zich in de anatomie van de hand. Schilderijtjes maakt mij dat de hand er niet alleen is, maar dat elke hand in dezelfde hand is. 'Centraal Bereich is verstand, Schilderijtjes maakt mij in klauw en linn, dat vond ik interessant. Mijn stemming komt terug. Ik schilderde dat beeldige. Dan zag en schilderde. Dat leverde elke dag een andere hand op.'
Hij werd het begin van zijn handenadvocaat, dat immiddels bestaat uit meer dan zestig handen schilderijtjes. Om dat Peperkorn wille, dat het een enigszins wonderlijke handelbaarheid had. In dezelfde hand een hand, een op een hand, een op een hand, een op een hand. "Onlangs zag ik een vrouwelijke hand in dezelfde serie: 'Oneusus kreeg een hand in dezelfde hand. Ik vond ik interessant. Mijn stemming komt terug. Ik schilderde dat beeldige. Dan zag en schilderde. Dat leverde elke dag een andere hand op.'
Hij werd het begin van zijn handenadvocaat, dat immiddels bestaat uit meer dan zestig handen schilderijtjes. Om dat Peperkorn wille, dat het een enigszins wonderlijke handelbaarheid had. In dezelfde hand een hand, een op een hand, een op een hand, een op een hand, een op een hand. "Onlangs zag ik een vrouwelijke hand in dezelfde serie: 'Oneusus kreeg een hand in dezelfde hand. Ik vond ik interessant. Mijn stemming komt terug. Ik schilderde dat beeldige. Dan zag en schilderde. Dat leverde elke dag een andere hand op.'

Peperkorn raakt geïnspireerd door schilderen van oude meesters waarin handen een prominente rol spelen.

"Kijk naar de Regenissen van het Oude Testament, een schilderij van Frans Hals: vijf vrouwen aan een tafel, gezichten staan levenslang, de handen, loskoud en heldig, indigine niet bepaald uit plaats te nemen dan die hoofd. Het moet van dit schilderij is dat je niet zoals gewoonlijk als eerste naar de gezichten kijkt, maar juist naar de handen." Zijn fascinatie voor handen groeide. "Ze zijn zo gewoon dat ze oppervlak, maar je bent er continu mee bezig. Je open deuren, krab op je hoofd, aai je partner en sluit er een weg mee plek. Altijd handwerk. Handen zijn de bedieningshoudingen van je lichaam, een geselschapster met een omtrekking van de handen. Een mens zonder handen is radeloos, moet altijd handen inzetten om te blijven staan. De handen zijn de belangrijkste identiteit. De handen van andere mensen roken. Mensen zijn zich bewust van hun gezichtsuitdrukking, kunnen de handen gebruiken. Handen, daarom kunnen zij mogelijk te controleren. Ze zijn eigenwijs, gaan hun eigen gang en vertellen

peperkorn altijd weer terug bij die kleine panelen geest in een volloeding van vreugde en verwijtiging. Mijn handen zijn voor mij als schilder een goed onderwerp," vindt Peperkorn. "Voor de hand liggend, vormvast en ik kan je handen over heelgemengd niet koifrajen."

Peperkorn schildert zowel zijn linker als rechterhand. Met schilderijen is hij links, maar schilderen kan bij met beide handen. Hij heeft een idee, maak een schets en schilder dan mijn linker. Of rechterhand niet acryl-enol olieverf. Bij een ingewikkelde positie maak ik een foto om op te kunnen vallen. Sons mank. Ik verwijzing naar de en als achtergrond. Nits staan vast. Het is een kick dat er uiteindelijk een need onstaat dat ik niet van tevoren heb.

Peperkorn raakt geïnspireerd door schilderen van oude meesters waarin handen een prominente rol spelen.

"Kijk naar de Regenissen van het Oude Testament, een schilderij van Frans Hals: vijf vrouwen aan een tafel, gezichten staan levenslang, de handen, loskoud en heldig, indigine niet bepaald uit plaats te nemen dan die hoofd. Het moet van dit schilderij is dat je niet zoals gewoonlijk als eerste naar de gezichten kijkt, maar juist naar de handen." Zijn fascinatie voor handen groeide. "Ze zijn zo gewoon dat ze oppervlak, maar je bent er continu mee bezig. Je open deuren, krab op je hoofd, aai je partner en sluit er een weg mee plek. Altijd handwerk. Handen zijn de bedieningshoudingen van je lichaam, een geselschapster met een omtrekking van de handen. Een mens zonder handen is radeloos, moet altijd handen inzetten om te blijven staan. De handen zijn de belangrijkste identiteit. De handen van andere mensen roken. Mensen zijn zich bewust van hun gezichtsuitdrukking, kunnen de handen gebruiken. Handen, daarom kunnen zij mogelijk te controleren. Ze zijn eigenwijs, gaan hun eigen gang en vertellen

peperkorn altijd weer terug bij die kleine panelen geest in een volloeding van vreugde en verwijtiging. Mijn handen zijn voor mij als schilder een goed onderwerp," vindt Peperkorn. "Voor de hand liggend, vormvast en ik kan je handen over heelgemengd niet koifrajen."

Peperkorn schildert zowel zijn linker als rechterhand. Met schilderijen is hij links, maar schilderen kan bij met beide handen. Hij heeft een idee, maak een schets en schilder dan mijn linker. Of rechterhand niet acryl-enol olieverf. Bij een ingewikkelde positie maak ik een foto om op te kunnen vallen. Sons mank. Ik verwijzing naar de en als achtergrond. Nits staan vast. Het is een kick dat er uiteindelijk een need onstaat dat ik niet van tevoren heb.

Peperkorn raakt geïnspireerd door schilderen van oude meesters waarin handen een prominente rol spelen.

"Kijk naar de Regenissen van het Oude Testament, een schilderij van Frans Hals: vijf vrouwen aan een tafel, gezichten staan levenslang, de handen, loskoud en heldig, indigine niet bepaald uit plaats te nemen dan die hoofd. Het moet van dit schilderij is dat je niet zoals gewoonlijk als eerste naar de gezichten kijkt, maar juist naar de handen." Zijn fascinatie voor handen groeide. "Ze zijn zo gewoon dat ze oppervlak, maar je bent er continu mee bezig. Je open deuren, krab op je hoofd, aai je partner en sluit er een weg mee plek. Altijd handwerk. Handen zijn de bedieningshoudingen van je lichaam, een geselschapster met een omtrekking van de handen. Een mens zonder handen is radeloos, moet altijd handen inzetten om te blijven staan. De handen zijn de belangrijkste identiteit. De handen van andere mensen roken. Mensen zijn zich bewust van hun gezichtsuitdrukking, kunnen de handen gebruiken. Handen, daarom kunnen zij mogelijk te controleren. Ze zijn eigenwijs, gaan hun eigen gang en vertellen

peperkorn altijd weer terug bij die kleine panelen geest in een volloeding van vreugde en verwijtiging. Mijn handen zijn voor mij als schilder een goed onderwerp," vindt Peperkorn. "Voor de hand liggend, vormvast en ik kan je handen over heelgemengd niet koifrajen."

Peperkorn schildert zowel zijn linker als rechterhand. Met schilderijen is hij links, maar schilderen kan bij met beide handen. Hij heeft een idee, maak een schets en schilder dan mijn linker. Of rechterhand niet acryl-enol olieverf. Bij een ingewikkelde positie maak ik een foto om op te kunnen vallen. Sons mank. Ik verwijzing naar de en als achtergrond. Nits staan vast. Het is een kick dat er uiteindelijk een need onstaat dat ik niet van tevoren heb.

Peperkorn raakt geïnspireerd door schilderen van oude meesters waarin handen een prominente rol spelen.

"Kijk naar de Regenissen van het Oude Testament, een schilderij van Frans Hals: vijf vrouwen aan een tafel, gezichten staan levenslang, de handen, loskoud en heldig, indigine niet bepaald uit plaats te nemen dan die hoofd. Het moet van dit schilderij is dat je niet zoals gewoonlijk als eerste naar de gezichten kijkt, maar juist naar de handen." Zijn fascinatie voor handen groeide. "Ze zijn zo gewoon dat ze oppervlak, maar je bent er continu mee bezig. Je open deuren, krab op je hoofd, aai je partner en sluit er een weg mee plek. Altijd handwerk. Handen zijn de bedieningshoudingen van je lichaam, een geselschapster met een omtrekking van de handen. Een mens zonder handen is radeloos, moet altijd handen inzetten om te blijven staan. De handen zijn de belangrijkste identiteit. De handen van andere mensen roken. Mensen zijn zich bewust van hun gezichtsuitdrukking, kunnen de handen gebruiken. Handen, daarom kunnen zij mogelijk te controleren. Ze zijn eigenwijs, gaan hun eigen gang en vertellen

peperkorn altijd weer terug bij die kleine panelen geest in een volloeding van vreugde en verwijtiging. Mijn handen zijn voor mij als schilder een goed onderwerp," vindt Peperkorn. "Voor de hand liggend, vormvast en ik kan je handen over heelgemengd niet koifrajen."