



**'Vanaf het eerste telefoongesprek was er een klik'**

**Gastouder** *Trudie Paas (51)*  
**Gastkinderen** *3 (van 1 tot 5 jaar)*  
**Dagen gastouderopvang** *3 dagen per week van 8.00 tot 18.00 uur*

**'Ik begon negen maanden geleden als gastouder. Daarvoor werkte ik bij een tuincentrum, maar dat hield op. Een vriendin van mij is gastouder aan huis, dat klonk leuk. Toen ik in contact kwam met Luanca, heb ik de knoop doorgehakt en ben ik een versnelde opleiding gaan doen. Dat viel me mee, eigenlijk wist ik alles al uit de praktijk: ik heb drie volwassen zonen en drie kleindochters.'**

**'Vanaf het eerste telefoongesprek was er een klik met Luanca.** Tijdens het kennismakingsgesprek leerde ik ook de kindjes kennen en tot op de dag van vandaag vind ik het werk als gastouder geweldig. Ik wilde de kinderen niet bij mij thuis opvangen. Het is handiger dat ze in hun eigen omgeving blijven, met hun eigen speelgoed en hun eigen bed. Ze wonen bovendien vlakbij school.'

**'Ik houd er niet van om nutteloos stil te zitten.** Zodra ik een uurtje over heb, haal ik de vaatwasser leeg, ik ruim de was op of ik ga stofzuigen. Als Luanca geen tijd heeft gehad voor de boodschappen, ga ik samen met de kinderen naar de supermarkt. Ik kook voor de kinderen, zodat ze vroeg kunnen eten. Soms kook ik ook voor Luanca en Frank. Als zij thuiskomen, zitten de kinderen al lekker in pyjama op de bank en is het huis opgeruimd.'

**'Ik dacht dat ik mijn privéleven gescheiden wilde houden van mijn werk, maar dat is niet gelukt.** Je hoort gewoon bij het gezin en gaat naar de verjaardagen van de kinderen. Ik neem de kinderen ook regelmatig mee naar mijn moeder, dat is echt heel leuk.'

**'Als ik met de kinderen buiten loop, kijken we uitgebreid naar alle tuinen.** Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit met mijn eigen kinderen deed. Als moeder heb je daar geen tijd voor. Als gastouder neem ik die tijd wél. Ik doe alleen maar leuke dingen met de kinderen, ben veel buiten en kan mijn eigen tijd indelen. Het werk als gastouder geeft mij veel voldoening.'

**Lezen wat moeder Luanca vindt?  
 Kijk op pagina 39!**