

# Genieten van Braziliaanse muziek op het water

Bij de Van Leerbrug in Vreeland vond vrijdagavond 27 juni voor de twaalfde keer het jaarlijkse brugconcert plaats. Twee orkesten lieten vanaf pontons in de Vecht Braziliaans muziekstukken horen. Het publiek genoot vanaf de kade of vanaf een bootje op het water.

*Esther Smid*

**VREELAND** – Eindelijk was er even geen voetbal op televisie. Rond half 9 werd het dan ook gezellig druk bij de Van Leerbrug in Vreeland. Mensen met klapstoeltjes en kleedjes verzamelden zich tegenover de pontons in de Vecht. Kinderen bungelden zittend op de kade met hun voeten in het water. Samen met Muziekvereniging KnA uit Uithoorn presenteerde Muziekvereniging De Vecht Viva Brasil; een muzikale Braziliaanse avond met vrolijke samba's, Latin rock en zwoele bossanova's.

## Idyllisch

Dirigent Gerhart Drijvers had de muzikale leiding op deze avond. "Het was voor



**'De muziek klinkt anders op het water, maar het is heerlijk om met elkaar te genieten van mooie muziek.'**

mij de zevende keer dat ik dirigent was van het Brugconcert. Het bijzondere is natuurlijk de idyllische locatie en de ongedwongen sfeer. Het programma dat we uitzoeken past ook bij die sfeer. We zoeken elk jaar samenwerking met een ander orkest. Vaak is dat een orkest waar ik in het verleden dirigent ben geweest. We repeteren ongeveer tien keer voor deze uitvoering." Margriet Veldhuisen speelt

al twintig jaar dwarsfluit bij Muziekvereniging De Vecht en is ongeveer negen jaar bestuurslid.

## Bewegen

"Zo'n groot orkest naast de Van Leerbrug met op de achtergrond de mooie panden van de Voorstraat, dat is wel een heel bijzondere entourage voor een concert! De muzikanten van Muziekvereniging De Vecht zijn het inmiddels gewend, maar

voor de leden van het andere orkest is het een aparte ervaring om op het water te spelen. De pontons willen nog wel eens bewegen als er bijvoorbeeld een bootje langs vaart. De muziek klinkt anders op het water, ook doordat we verder uit elkaar zitten dan in de repetitieruimte. Maar of je nu in het orkest zit of op de kade staat te luisteren, het is fijn om met elkaar van mooie muziek te genieten!"