

Een man die liefst elke avond naar voetbal kijkt? Is misschien niet leuk, maar het kan toch echt ingrijpender. Deze vrouwen hebben heel wat te stellen met hun mannen.

Tekst Esther Smid Fotografie Corné van der Stelt Visagie Astrid Timmer

HELP mijn man heeft een HOBBY!

Richtje Snip (50), medewerker laboratorium, is getrouwd met Ger van den Brink (60), hoofdanalist. Hij kruipt regelmatig in de huid van een Viking.

Hij kreeg het Vikingvirus...

"Toen we op vakantie waren in Denemarken en Vikingmuseum bezochten. In het plaatsje Jelling werd hij als door een magneet naar een wit kerkje getrokken en dat bleek een belangrijke historische plek van de Vikingen te zijn. Toen dacht ik: het zou zomaar kunnen dat Ger in een vorig leven een Viking was."

Voor ik het wist... "Begon hij met boogschieten en bouwde hij zelfs zijn eigen Vikingtent waarmee hij naar evenementen ging. Om alle spullen te vervoeren kocht hij een trailer en een zwaardere auto.

Het is nogal een patser-auto. Uit schaamte parkeer ik hem vaak om de hoek als ik naar vriendinnen of familie ga."

Omdat ik op naailes zit... "Besloot ik speciale Vikingkleding voor hem te maken en schafte ik speciale patronen en handgeweven stoffen aan. Van Ger moest ik de kleding zelfs per se met de hand naaien! Dat vonden de andere vrouwen op naailes belachelijk. Er zijn sowieso niet veel vriendinnen die begrijpen waar wij mee bezig zijn, haha!"

We waren uit elkaar gegroeid... "Als ik zelf niet was gegrepen door het virus. Want dat is - gelukkig - toch nog gebeurd. We gaan nu samen verkleed als Viking naar allerlei evenementen. We bereiden dan ook Vikingmaaltijden en dat moet echt zo authentiek mogelijk zijn; eieren mogen geen stempel hebben, we halen zelfs de stickertjes van appels af. Ger overdrijft het wel, alles moet kloppen. Het irriteert hem al wanneer mijn

thermoskan te veel in het zicht staat."

Wat ik leuk vind... "Is het contact met de mensen. We zijn eigenlijk een soort gidsen in een openluchtmuseum. Ger geniet het meest van dat *back to basic* gaan. Op zo'n evenement is er geen televisie, computer of telefoon en vaak ook geen douche. We slapen onder een dierenvel en koken boven een houtvuur. Ger geniet enorm van dat simpele leven en is totaal niet bang voor wind, regen of kou."

Als ik mocht kiezen... "Zou ik wel willen dat hij naar een barbier ging om zijn baard wat te laten fatsoeneren. Aan de andere kant: dit past bij hem. Hij heeft ook echt heimwee als hij thuis weer zijn strakke spijkerbroek moet aantrekken. Die wollen en linnen Vikingkleding zit inderdaad heerlijk, maar zo'n leven als Viking vind ik wel een beetje behelpen. Alhoewel mijn haar veel beter zit als ik het vier dagen niet was, haha!" >

Zijn hobby
VOOR VIKING
SPELEN

We gaan nu samen
verkleed als Viking naar
allerlei evenementen

FILMPJE

Meer zien van dit
Vikingstel?
Bekijk de video op
www.vromag.nl
magazine