

Als pedagogisch professional sluit je natuurlijk graag aan bij het thema communiceren in de kinderopvang. Deze kinderboeken helpen je daarbij!



Cooler zonnebril

Sean Taylor. *Hoe word ik cooler dan cool..* Boycott. €19,95. Leeftijd: 4+

In de speeltuin ontdekken Poes, Kaketoe en Varkentje een zonnebril. Cool! Om de beurt zetten ze de bril op en proberen ze super-coole stunts te doen: achterstevoren van de glijbaan af, over de wip huppen of staand schommelen. Maar het gaat iedere keer mis... Uiteindelijk zet Kippetje de zonnebril op en gaat gewoon met de anderen spelen. Samen plezier maken is namelijk veel cooler dan proberen om cool te zijn!

Onverzettelijk en stoer kindje

Erik van Os en Elle van Lieshout. *Punkertje.* Gottmer. €13,99. Leeftijd: 7+

De keurige Dame en een keurige Heer hadden eigenlijk gehoopt op een lief, mooi en slim kindje, maar dan wordt Punkertje geboren. Punkertje is raar, stoer en veel te klein. De Heer en de Dame willen van Punkertje af en leggen haar in een mandje voor de winkel van Kaat. In de winkel van Kaat leidt Punkertje gelukkig een heerlijk leven. Dan komen de Dame en de Heer terug: ze hebben spijt en eisen Punkertje terug. Bij de rechter roept Punkertje: 'Heb ik hier ook nog wat te zeggen?!' Punkertje is een heel grappig en spannend verhaal met heerlijke illustraties en een stoer meisje dat zelf wel bepaalt wat ze wil.



Zo zwaar als drie auto's en zeven olifanten

Kristien In-'t-Ven. *Het meisje en de rots.* Lannoo. €19,99. Leeftijd: 6+

Dit is het verhaal van een meisje dat onverwacht bezoek kreeg. Voor haar deur stond iemand met een pakket. 'Dit moet een vergissing zijn', zei ze. 'Ik heb niets besteld.' De man wees naar een bundeltje papieren, waarop de naam van het meisje stond. 'Ben jij dat?' Ja, knikte het meisje. 'Dan is dit voor jou.' Filosofisch verhaal over verdriet, hoe dat altijd een stukje van jezelf blijft en hoe je uiteindelijk weer de weg terugvindt. Met indrukwekkende potloodtekeningen van Martha Verschaffel. Troostend en herkenbaar voor kleine en grote mensen.



De intrigerende wereld van een bijzonder meisje

David Vlietstra. *De lijst van Violet Sopjes.* Gottmer. €17,99. Leeftijd: 9+



De 11-jarige Violet heeft een fantastisch idee: dit schooljaar wil ze met elk kind in haar klas een keer gaan spelen. Ze hangt de namenlijst op in haar slaapkamer en begint langzaam iedereen af te vinken. 'Ik wilde niet zomaar kriskras door elkaar met wat kinderen spelen, daar kon ik niet tegen. Dat voelde als rommel in mijn hoofd.' Violet maakt de meest fantastische avonturen mee met haar klasgenoten. Met haar therapeut praat Violet intussen over haar grootste angst: praten met onbekende mensen. Een geweldig boek, met een hoofdpersonage om van te houden en bijzonder mooie illustraties!

Eigenzinnige kinderlogica

Jessica Numann. *Logisch!* Rubinstein. €16,99. Leeftijd: 5+

Een heerlijk boek vol verhalen met eigenzinnige kinderlogica en vrolijke illustraties van Harmen van Straaten. In de verhalen kijk je door de ogen van Kiki (8), haar beste vriend Faab (6) en haar broer Bo (10). Als het onweert, gaat Kiki gauw voor het raam staan zodat ze goed op de foto staat. Mensen die in een open auto rijden zijn zelig, want die hebben geen geld voor een dak. Alle foto's van oma zijn in zwart-wit, want vroeger bestond er nog geen kleur. En als een koe de hik heeft, krijg je gatenkaas van al dat hupsen. Logisch toch?



Wat deed jij op mijn rug?

Kaj Driessen. *Olifant heeft kriebel.* Samsara. €15,99. Leeftijd: 5+

Zodra je dit boek openslaat, zie je op de schutbladen al de eerste prachtige illustraties van Barbara de Wolf. En dan moet het verhaal van de olifant nog beginnen. Er liep een olifant door het bos. Zo'n hele grote grijze. Een beetje lomp, met vier poten, twee oren en een lange slurf zoals echte olifanten hebben. Maar deze olifant was toch een klein beetje anders... Hij heeft namelijk een kriebel op zijn rug waar hij behoorlijk radeloos van wordt. De giraf onthult de grappige en verrassende oorzaak van de kriebel. Vergeet niet de laatste schutbladen te bekijken!



Kunnen jongens verliefd zijn op elkaar?

Jeroen Hoogerwerf. *De zomer van Joris en zijn vrienden.* Levendig Uitgever. €14,95. Leeftijd: 6+



Na Joris is zijn navel kwijt (lente), Aissa wil trouwen (herfst) en Joris trekt een jurk aan (winter) is er nu een warm zomers boek over Joris en zijn vrienden Aissa, Ahmed en Daan. Het is een warme zomer en Joris vermaakt zich prima: zwemmen, in de tent slapen, samen naar het strand. Er komen terloops belangrijke onderwerpen aan bod zoals vriendschap, verliefdheid, bloot en seksuele diversiteit. Joris heeft twee mama's, Aissa is verliefd op Joris en Daan vraagt zich af of twee jongens verliefd op elkaar kunnen zijn. Een mooie aanleiding om met kinderen over dit soort onderwerpen te praten!

Mosselvissers zonder schip

Wouter Klootwijk. *De zee hield het lang geheim.* Leopold. €16,99. Leeftijd: 9+

Mosselkinderen Luuk en Kaat wonen in Zeeland onder aan de kaarsrechte zeedijk. Verderop is een bocht van waar je de frietfabriek kunt zien. De vader van Luuk en Kaat is mosselvisser, maar mosselen heeft het gezin nog nooit gegeten. In weer en wind spelen Luuk en Kaat op de dijk, op het strand en in de haven. De zee is elke dag anders. Op een dag hangt Luuk zijn warme theefles aan een touwtje in het koude zeewater. Maanden later zien dat ze per ongeluk iets heel bijzonders hebben ontdekt... Een warm, puur en liefdevol verhaal. De blauw-paarse illustraties van Esther Leeuwrik brengen je zo naar de Oosterschelde.



Voor het eerst meedoen met vasten

Yasmina Ahamiane. *Het is ramadan!.* Van Holkema & Warendorf. €12,99. Leeftijd: 8+

Adam en Maryam wonen tegenover elkaar. En allebei kijken ze naar de maan. Vanavond ziet hij eruit als een croissantje en dat betekent dat de ramadan begint! Adam en Maryam doen dit jaar voor het eerst mee met vasten. Door het verhaal krijgen kinderen allerlei informatie over de islam en de ramadan mee. Bijvoorbeeld dat het best moeilijk is om niet te eten als alle andere kinderen in de klas dat in de pauze wel doen. Ramadan is niet alleen een keertje niet eten. Meester Mohamed legt het uit in de klas: 'Het is een prachtige maand, waarin we iets meer om ons heen kijken en elkaar helpen.' Het verhaal eindigt met een vrolijk en gezellig Eid al-Fitr (Suikerfeest) en Adam en Maryam wensen elkaar Eid Mubarak (gezegend feest).



De invloed van onze tong, neus en ogen

Micaela Chirif & Ignacio Medina. *Smaak!.* Parade. €19,50. Leeftijd: 6+

'Pittig eten is als een ritje in de achtbaan. Je gilt keihard en je bent opgelucht als je weer uitstapt.' Dit is maar een van de vele originele beschrijvingen in dit speelse boek vol weetjes en proefjes. Alles heeft een smaak: zoet, zout, zuur of bitter en in Japan kennen ze ook nog 'umami'. Een leerzaam boek over alles dat invloed heeft op smaak. De kleurrijke illustraties van Andrea Antinori zijn zeer de moeite waard!

