

Als pedagogisch professional sluit je natuurlijk graag aan bij het thema communiceren in de kinderopvang. Deze kinderboeken helpen je daarbij!



Schattig schuif- en telboekje

Camilla Reid. *Vijf kleine eendjes*. Gottmer. € 11,99. Leeftijd: 2+

In dit stevige kartonboek raakt mama Kwekkebek een voor een haar vijf kleine eendjes kwijt. Met de schuifknoppen kun je de kleine eendjes laten zwemmen door het water en mama Kwekkebek helpen om haar schattige kroost te tellen. De Amerikaanse kunstenaar Jill Howarth maakte de vrolijke retro-illustraties waarop behalve eendjes allerlei andere dieren te zien zijn. Op het eind van het boek kwaakt mama Kwekkebek de namen van haar kroost. En natuurlijk komt dan alles goed!

Licht in het donker!

Julia Kuo. *Vonken en lichtjes*. Samsara. € 16,99. Leeftijd: 4+

Dit bijzondere prentenboek gaat over bioluminescentie, het produceren van licht door levende organismen zoals vuurvliegjes, gloeiwormen, diepzeevissen of vampierinktvis. Alle bladzijden van dit boek hebben een zwarte achtergrond. Hierdoor lijken de sfeervolle, geheimzinnige illustraties van dieren en andere organismen in bossen, grotten en de donkere diepzee echt licht te geven. In informatieve kaders krijg je wetenschappelijke informatie over al die levende dingen die de nacht doen gloeien. Een fascinerend boek voor iedereen die zich wil verwonderen over onze schitterende wereld.



Een warm verhaal over vriendschap en verlies

Kristien Dieltiens. *Donsdag*. Lannoo. € 16,99. Leeftijd: 7+

Een beste vriend hebben is super, vindt Gaston. Met Fons durft hij veel meer dan zonder hem. Maar op een dag, na een ongeluk met Fluffy de hamster, wil Fons zijn vriend niet meer zijn. Gaston is verdrietig en probeert het goed te maken. Zijn ouders zijn ondertussen bezig met het eitje en het zaadje dat geen kind wilde worden. Voor zijn verjaardag krijgt Gaston van opa Vik zomaar een eendenkuiken cadeau. Kan een eend je beste vriend worden? Dinsdag is eigenlijk pizzadag, maar als er iets heel verdrietigs gebeurt, wordt dinsdag Donsdag. Met prachtige poëtische illustraties van Jeska Verstegen.



Ik ben maar een gewone kat

Yvonne Jagtenberg. *Piet, de kat die wil weten wat hij wél mag eten*. Gottmer. € 16,99. Leeftijd: 3+



Piet, een bolle grijze kater, wordt wakker met een knorrende maag. Piet heeft honger en gaat op zoek naar een lekker hapje. Helaas is alles en iedereen te belangrijk om op te eten. Maar wat mag een gewone kat dan nog wel eten vandaag de dag? Piet begint te peinzen over zijn eigen plek op de wereld. Hij is maar een gewone kat, misschien niet zo belangrijk. Gelukkig is er iemand die Piet ontzettend belangrijk vindt en ervoor zorgt dat hij niet verhongert. Heerlijk groot en eigenzinnig prentenboek met kleurrijke illustraties waarin Piet natuurlijk de hoofdrol speelt.

Op je buik met een boekje

Louise Lockhart. *Tummy Time Boerderij*. Gottmer. € 10,99. Leeftijd: vanaf 3 maanden

Dit kleurrijke en interactieve kartonboekje kun je als een harmonica uitvouwen, plat op de vloer leggen of rechtop in de box zetten. Daardoor is het heel geschikt voor buiktijd of 'tummy time', waarbij baby's als ze wakker zijn op hun buik liggen en leren om hun hoofd op te tillen en hun armen, rug en nekspieren te versterken. De ene kant van dit boekje staat vol met boerderijdieren. Op de andere kant zie je de dieren van dichtbij, met op het eind een spiegelkje. Kijk, dat ben jij!



Voor binnenzitters en buitenspelers

Adam Ciccio. *Lekker naar buiten*. Clavis. € 17,95. Leeftijd: 5+

Joepie, het zonnetje schijnt! Das legt zijn tablet weg en gaat naar buiten. Er zijn zo veel dingen te zien en te doen buiten: skateboards, hutten bouwen, wandelen, beestjes zoeken, zwemmen, vissen, platte steentjes over het water keilen, fietsen, voetballen. Aan het eind van de dag heeft mama nog een verrassing voor Das: ze gaan picknicken bij de rivier! Het was een overvolle maar fantastische dag. Het lekker buiten bewegen en ontdekken spat van de bladzijdes af.



Humoristisch prentenboek over een kat met grote gevoelens



Jack Kurland. *De kat die geen zin had*. Van Goor. € 14,99. Leeftijd: 3+

Er was eens een kat (Gijs) die geen zin had. Zo begint dit lekker chagrijnige en grappige prentenboek. Gijs heeft echt nergens zin in. Hij wil niet met zijn vriendjes achter een bol wol aan rennen, hij wil niet naar een feestje of op ontdekkingsreis. En hij wil al helemaal niet als eerste kat naar de ruimte. De andere dieren begrijpen er niets van. Maar wanneer Gijs vertelt dat hij een beetje verdrietig is, snappen zijn vriendjes dat heel goed. Iedereen voelt zich weleens verdrietig, en daar is niets mis mee. De vrienden van Gijs willen zelfs meedoen met nergens zin in hebben. Het boek eindigt met een hilarische verrassing.

Alle kinderen hebben recht op natuur!

Miriam Borgermans. *Natuurinja in het bos*. Clavis. € 29,95. Leeftijd: 5+

Het Natuurmanifest van natuurinja's geeft alle kinderen tien grondrechten: het recht op ontdekkingsreizen, verbeelding, vuil worden, een eigen plekje, natuurlijk leven, rust, natuurervaringen, experimenteren, spelen zonder toezicht en op (meer) natuur. In dit lijvige boek vol prachtige foto's en illustraties staan tien wandelingen horend bij de tien grondrechten. Een inspirerend boek om kinderen weer in contact te laten komen met de natuur en ze hun natuurinjakills te laten ontwikkelen. Ga het bos in en volg het pad van de ninja! Ook geschikt voor iedereen die met kinderen werkt en ze af en toe in een plas wil gooien.



Kedeng kedeng

Mld. € Johnny Dyrander. *Een rondje met de trein*. Gottmer. € 12,99. Leeftijd: 2+

Stoer kartonboek met illustraties van een stoomlocomotief, een goederentrein, een metrotrein en een hogesnelheidstrein. Bekijk deze fascinerende treinen van dichtbij en laat ze met de bewegende schuifjes heen en weer rijden over het spoor. Het spoor voert je langs weilanden, naar de haven, door tunnels en over een brug.



Het waait hier altijd

Saskia Eelman. *Windstil*. Lannoo. € 17,99. Leeftijd: 9+

Jonas verhuist van de stad naar een Waddeneiland. Dat zijn vader geboren is op het eiland wist Jonas wel, alleen niet dat hij er op een dag zelf ook zou gaan wonen. Hij moet afscheid nemen van Boris, zijn enige en allerbeste vriend. Jonas praat niet zo makkelijk als Boris, zijn zusje Daan, papa of mama. Jonas stottert. Maar heeft Jonas op het eiland veel woorden nodig om nieuwe vriendschappen te sluiten? Spannend en ontroerend geschreven vanuit de bijzondere denkwereld van Jonas, die uiteindelijk zijn plek vindt op het eiland. Het verhaal laat je achter met een mooi gevoel van Waddenweemoed.

