

Als pedagogisch professional sluit je natuurlijk graag aan bij het thema ouders. Deze kinderboeken helpen je daarbij!



## Een tijger natuurlijk!

**Alex Latimer. Verboden aan tijgers te denken. Samsara. € 15,99. Leeftijd: 4+**

Dit is een magisch boek! Jij denkt ergens aan en ik teken het voor je. Maar voor we beginnen wil ik je één ding vragen: denk niet aan tijgers want ik kan geen tijgers tekenen! Op een grappige manier gaat de auteur in gesprek met de lezer, die natuurlijk alleen maar aan tijgers kan denken. Na allerlei mislukte en gekke tijgers eindigt het verhaal met een aanmoediging voor elk kind om gewoon lekker te gaan tekenen. Een tijger natuurlijk!

## Je kind vermaken, terwijl je zelf ligt

**Michelle Woo. Horizontaal ouderschap. Boycott. € 19,95. Leeftijd: 2+**

In dit hilarische boek staan 50 creatieve spelletjes en activiteiten om kinderen bezig te houden terwijl je zelf lekker op de bank of op de grond ligt. Een prima manier om even op te laden! Niet alleen geschikt voor ouders, maar ook voor pedagogisch medewerkers op de groep. Het enige dat je nodig hebt, is een comfortabele ondergrond, een paar huishoudelijke artikelen en de verbeelding van de kinderen. Succes gegarandeerd!



## Moedig tegen de stroom in

**Klaas Verplancke. Rosa de héél héél dappere zalm. Querido. € 17,99. Leeftijd: 5+**

'Dapperheid duwt je de deur uit en de geur van soep brengt je weer thuis': een prachtige zin uit een prachtig prentenboek. Rosa is een zalm die op een dag een kriebel voelt in haar staart, al haar moeder verzamelt en springt! Weg van huis, het avontuur tegemoet. Tegen de stroom in, zoals zalmen doen. Door de bijzondere vorm van het boek - dat je openklapt als een kalender - blijft Rosa op alle pagina's dapper omhoog zwemmen. 'Tussen vertrekken en aankomen gebeurt er altijd iets, iets héél héél bijzonders.'



## Een boek over aanraken en aanzitten

**Pieter Melsen & Iva Bicanic. Charlie. Vesper Publishing. € 20,95. Leeftijd: 6+**

Dit ogenschijnlijk gewone prentenboek gaat over een heftig onderwerp: seksueel misbruik. Charlie woont met zijn papa, mama en zusje Lynn op de heuvel. Buurman Jan is zijn grote vriend. Als ze samen gaan kamperen en Charlie 's avonds in bed ligt, voelt hij onder de dekens dat Jan aan hem zit... Charlie voelt zich vies en schuldig, hij twijfelt eerst of het wel echt gebeurd is en hij mag het van buurman Jan aan niemand vertellen. Gelukkig zijn er oplettende volwassenen die zien dat er iets is met Charlie. Uiteindelijk neemt Charlie mama in vertrouwen. Heel knap hoe tekst en beeld op een geruststellende toon uitleggen dat Charlie niet raar, vies of stout is, maar dat hij een lief kind is met een groot geheim. Een belangrijk boek dat kinderen en volwassenen kan ondersteunen



## Nu ook in het Arabisch, Turks, Engels en Pools

**Loes Riphagen. Coco kan het. Gottmer. € 15,99. Leeftijd: 3+**

Voor de kleine Coco is het tijd om haar vleugeltjes uit te slaan. Alle andere babyvogeltjes zijn al uitgevlogen, maar voor Coco is dat zo makkelijk nog niet. Gelukkig heeft Coco een wijze moeder die haar precies het zetje geeft dat ze nodig heeft. Deze klassieker over moed verzamelen en meer kunnen dan je denkt, verschijnt nu in vier verschillende tweetalige edities. Zo kunnen peuters hun woordenschat vergroten in zowel hun moedertaal als het Nederlands. Voor ouders die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen, kan een tweetalige editie een extra motivatie zijn om het boek voor te lezen.



## Moederkip met gouden hart

**Jef Aerts. Roversjong. Querido. € 17,99. Leeftijd: 6+**

Kip Vera ontsnapt op de boerderij aan de strooptocht van een vos omdat ze onder een bessenstruik zit te broeden. En niemand jaagt haar van haar eieren af. Bij de schuur hoort kip Vera een klagerig geroep en ze vindt een rillend, kletsnat, rossig beestje; een kleine vos die na de jachtpartij alleen achterbleef. De illustratie - door Martijn van der Linden - van het rillende, roepende vossenwelpje is hartverscheurend. Het babyvosje huilt zich een plek in Vera's warme moederhart. Vera neemt het vossenjong zonder aarzelen onder haar vleugels en noemt hem Vonk, omdat zijn vacht wel leek te gloeien. De eieren komen uit, het welpje groeit op en stoeit vrolijk met de kuikens. Maar de andere kippen voelen zich helemaal niet veilig met dat roversjong op de kippenweide. Vera moet een moeilijk besluit nemen zodat Vonk erachter kan komen wie hij echt is.



## Aangrijpende gedichten over de dood

**Mireille Geus. Mama, ik mis je. Lemniscaat. € 15,99. Leeftijd: 9+**

**Mireille Geus. Papa, ik mis je. Lemniscaat. € 15,99. Leeftijd: 9+**

Het ergste dat een kind kan overkomen, is de dood van een van zijn of haar ouders. In de gedichten die Mireille Geus schreef vanuit het perspectief van het kind komen allerlei gevoelens aan bod: ongelof, wanhoop, woede en het enorme gemis. Beide boeken bevatten andere gedichten en illustraties (van Evy Van Guyse), maar de overeenkomst is de troostrijke schoonheid van de indrukwekkende teksten en de prachtige beelden. Om stil van te worden.



## Eigenwijze pinguïn en nukkige ober

**Joukje Akveld. De ober en de pinguïn. Lannoo. € 14,99. Leeftijd: 5+**

Er was eens een eigenwijze pinguïn die naar een restaurant ging. En er was eens een nukkige ober die dat geen goed idee vond. Zo'n stel kan natuurlijk nooit vrienden worden. Of toch wel? De gesprekken tussen dit verrassende duo zijn erg grappig. Pinguïn bestelt een glaasje zeewater zonder schelpjes en heel veel sardientjes: als vooraf, hoofdgerecht én toetje. Wanneer de dikke man, een andere gast in het restaurant, een omelet van pinguïn-ei bestelt, wordt pinguïn heel driftig. 'Ga zitten oceaankip', zegt de ober. Maar de omelet serveert hij niet, want de pinguïn is een bedreigde diersoort. Langzaam ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen pinguïn Fred en ober Edo.



## Kijk! Kijk! Kijk dan allemaal!

**Mies van Hout. Kleine Aap. Hoogland & Van Klaveren. € 16,95. Leeftijd: 2+**

Kleine Aap is heel blij en opgewonden, er is iets speciaals en dat wil ze aan iedereen vertellen! Voor dag en dauw gaat ze op stap, helemaal in haar eentje. Ze stuiert op haar stepje door het gras, steeds verder van huis, maar niemand wil echt naar haar luisteren. Totdat Kleine Aap het blij nieuws in het oor van Olifant fluistert. Die wil het heel graag zien! Veilig op de rug van Olifant gaat Kleine Aap terug naar de Apenboom. Daar laat die schattige Kleine Aap iets nog schattigers zien.



## Van onhandige welp tot geweldige leeuw

**Jon Agee. Leeuwenlessen. Boycott. € 19,95. Leeftijd: 4+**

Een jongetje wil zijn leeuwendiploma behalen en krijgt les van een instructeur die toevallig een échte leeuw is. In slechts zeven simpele stappen kan het jongetje zijn leeuwendiploma halen: woeste uitstraling, brullen, kiezen wat je wil eten, op rooftocht gaan, rennen, bespringen en tot slot op zoek gaan naar je vrienden. Maar eerst: strekken! Na zes stappen ziet de cijferlijst van het jongetje er nog niet al te best uit. Maar dan gaat hij op zoek naar zijn vrienden...

